

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ Y HỌC DÂN TỘC VIỆT NAM

LÊ TRẦN ĐỨC

YHỌC dân tộc có một lịch sử lâu đời. Nền y học này đã bảo vệ sức khỏe của nhân dân và quân đội ta, phục vụ lao động sản xuất cung ứng cho nhu cầu đời sống và chiến đấu chống xâm lăng để giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, đem lại sự phồn vinh ngày nay.

Lịch sử y học đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ sau đây :

I – Thời kỳ hình thành của nền y học dân tộc.

(Từ nguyên thủy đến năm 938 sau Công nguyên).

Lịch sử y học bắt nguồn từ khi có lớp người nguyên thủy sinh tụ trên đất nước Việt Nam (¹)

Khởi đầu, trong quá trình tìm kiếm thức ăn của người xưa bằng lượm hái hoa quả cỏ cây, săn bắt cá chim trùng lú, tò tiên ta đã phát hiện dần những thứ có độc biết để tránh không dùng; những thứ ăn vào bồ ích cho cơ thể thì dần dần về sau trồng trọt và chăn nuôi để làm lương thực, thực phẩm; những thứ nhân ăn vào mà khỏi bệnh thì tích lũy kinh nghiệm dùng làm vị thuốc. Một khác, trong sinh hoạt lao động, các phương pháp bảo vệ thân thể được tự sáng tạo ra để chống đỡ với thương tật bệnh hoạn, như xoa bóp, xông hơi, chườm cứu, chích lè, nắn bó, đắp rịt, thuốc... Những kinh nghiệm dùng thuốc trị bệnh và các phương pháp ngoại khoa nói trên được tích lũy dài này qua đời khác mà hình thành nền y học dân tộc.

Dưới thời đại các Vua Hùng (2879 – 257 trước Công nguyên), tò tiên ta đã

biết dùng lửa đốt rơm làm nương, dùng dao đá bới đất để trồng trọt, khơi giếng lấy nước và cây lúa ở ruộng có con nước lên để lấy lương thực. Nhưng sản xuất chưa đủ, họ phải lấy bột gạo trong thân cây Búng báng và quả Tro, quả Móc, ăn để chống đói thay cơm. Trong khi chưa có đồ gốm, tò tiên ta đã chúa gạo vào trong ống tre đốt chín (cơm lam) để ăn, lại dùng Gừng thay muối ăn với thịt chim, cá, ba ba cho đỡ tanh, dễ tiêu; lại có tục ăn trầu (nhai Trầu không với Vôi) để cho ấm người, cảm khi độc, chống sốt rét ngã nước; nhuộm răng (với rễ Lựu, Canh kiến, Bầu bí) cho chặt chân răng và khỏi sâu răng; gói bánh chưng cho sạch sẽ ngon lành, để được lâu đỡ thiu: làm bánh dày để dành nướng ăn khi cần (²). Đây là ý thức vệ sinh trong ăn uống của tò tiên ta. Những phong tục này, cùng với việc uống chè xanh cho mát, hay uống chè vối cho tiêu, và việc dùng Gừng, Hành, Tỏi.. làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày để phòng bệnh, đều bắt nguồn từ xưa và trở thành tập quán trong nhân dân mãi đến ngày nay.

Theo sử sách chép về tình hình cổ cây ở Giao Chỉ đến thế kỷ III trước Công nguyên (³) thì biết được trên 100 loại cây cho vị thuốc đã được thống kê phát hiện ở nước ta hồi đó, như: Khoai lang, Sắn dây, Cà, Cải củ, Rau muống, Rau khúc, Mơ, Quít, Nhãn, Vái, Dứa, Bung báng, Sen, Trầu không, Cau, Gừng, Riềng, Quả tré, Tiêu lốt, Chè, Lá lốt Quả giun, Xương bồ, Tiên hạc thảo, Hương bài tro, Sả, Vang, Thông, Quế, Nhài, Củ gấu, Sau sau, Dây máu, Trám,

Quan âm, Chuối, Đa, Tre, Nứa, v.v...⁽³⁾. Dưới thời Thục An Dương Vương (257 – 179 trước Công nguyên) nhân dân ta đã biết cất rượu để uống và dùng làm thuốc dồng thời đã có kỹ thuật đúc đồng và chế tên thuốc độc để bắn địch.

Tình hình trên đây cho thấy đến thế kỷ II trước Công nguyên, nhân dân ta đã có một trình độ hiểu biết nhất định về việc dùng thuốc và chế biến được liệu.

Từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938 sau Công nguyên, nước ta bị phong kiến Trung Hoa đô hộ. Trong thời gian này, không thấy có tài liệu ghi chép về y học. Nhưng theo sử sách của Trung Quốc, thì nhiều vị thuốc du nhập của nước ta đã được chép vào các bản thảo Trung được với nơi sản xuất và kinh nghiệm sử dụng của địa phương. Như : Ý dĩ, Lậu cần tử (Sú quan tử), Hoắc hương, Hương bài, Đậu khấu, Ích trú, Sơn hương (Sa nhàn) Nhân, Vải, Dừa, Quít, Cau, Trầu không, Sả, Xương bồ, Sắn dây, Rau muống, Mướp hương, Mướp dắng, Dừa gang, Bí đỏ, cùng các cây nông nghiệp khác như Lúa nước, Lúa chiêm, Lúa bắp, Khoai lang, Mía, Bòng...⁽⁴⁾ đều đã tham gia vào danh mục Đông dược và thực vật của Trung Quốc.

Trong thời kỳ này, một số thầy thuốc Trung Hoa đã sang chữa bệnh cho bọn quan quân đô hộ và giai cấp thống trị ở nước ta. Với hiện tượng này cùng việc truyền bá văn hóa phương Bắc, ta cũng có thể đoán được y học cổ truyền của ta đã tiếp thu thêm lý luận đông y từ hồi đó, mặc dù không có tác phẩm y học lưu lại.

II – Quá trình tiến triển của y học dân tộc dưới các triều đại độc lập của Việt Nam.

(Từ 939 đến 1883 sau Công Nguyên)

Từ sau khi nước nhà giành được độc lập, các triều đại Việt Nam đã có tổ chức y tế và có chủ trương phát triển y học. Dưới triều nhà Lý (1010 – 1224) trong

nước đã có nhiều thầy thuốc chuyên nghiệp, triều đình đã có tổ chức lỵ Thái y coi sức khỏe của nhà vua. Tuy nhiên thời này, việc chữa bệnh bằng phù phép còn盛行 hành, y học bị ảnh hưởng của mê tín duy tâm, chưa phát triển. Vua Lý Thần Tông năm 1136 bị bệnh diêm, đã được nhà sư Minh Không (tức Nguyễn Chí Thành) tu ở chùa Giao Thủy, Sơn Nam (Nam Định ngày nay) dùng lời nói tác động tinh thần và nấu nước Bồ hòn tắm, chữa cho vua khỏi bệnh. Minh Không được phong Quốc sư.

Sang triều nhà Trần (1225 – 1399), tư tưởng duy tâm của đạo phật bị nho học đẩy lùi, y học đã có điều kiện tiến bước. Nhà Trần đã lập Viện Thái y coi y học cả nước, tuyển dụng thầy thuốc bằng khoa thi năm 1261, và có chủ trương phát thuốc cho dân khi có dịch (từ năm 1362). Từ thế kỷ XIII, nhà Trần đã có chủ trương trồng và kiểm thuốc Nam để dùng ở Viện Thái y và cung cấp cho quân y. Người đứng đầu Viện Thái y là Phạm Công Bân đã dùng thuốc riêng của mình chữa bệnh cho dân nghèo và nêu cao y đức không phân biệt sang hèn bệnh nguy hiểm trước. Vào thế kỷ XIV, nhà sư Tuệ Tĩnh⁽⁵⁾ đã mở nhiều cơ sở chữa bệnh làm phúc cho nhân dân ở các chùa thuộc hạt Giao Thủy và Dạ Cầm (Cầm Giàng), nơi trú ngụ và quê hương của ông, với thuốc nam trồng ở đèn chùa, gia đình và tìm kiếm tại chỗ theo phương châm Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt. Tuệ Tĩnh đã huấn luyện y học cho các tăng đồ, thu nhập các phương thuốc trong dân gian, biên tập thành sách Nam được chỉ nam lưu truyền cho đời sau.

Tác phẩm của Tuệ Tĩnh không còn nguyên bản, hiện có bộ Nam dược thần hiệu do Hòa Thượng Bản Lai biên tập với một phần tư liệu gốc của Tuệ Tĩnh và in năm 1761, gồm bản thảo 499 vị thuốc nam bằng thơ và 10 khoa chữa bệnh dùng 3932 phương thuốc ứng trị 184 loại bệnh. Ngoài ra còn có bộ Hồng Nghĩa giác tư y thư của Thái y viện

triều Lê in lại năm 1717 gồm các bài phu thuốc nam cùng *Thập tam phương già giảm* của Tuệ Tĩnh dịch ra quõc âm.

Nam được thán hiệu cùng các bài thuốc nam đã phản ánh một số vị thuốc nam phát hiện đến thế kỷ XIV, như : Hoàng nàn chữa thõi tả, sản hậu co quắp ; Hoàng đằng chữa đau mắt có màng ; Hoàng lực trị tích tụ, đau tê ; Cây Bấn chữa khí hư bạch đái, Huyết dụ trị chảy máu. Huyết giác là tan máu ú, tiêu sưng... Đường hướng dùng thuốc nam và phong trào trồng thuốc của Tuệ Tĩnh đã được phát huy rạng rỡ : Trần Dụ Tông năm 1362 cũng cho tổ chức trồng Hành Tỏi ở bờ sông Tô Lịch để bán cho dân. Nghề trồng thuốc nam để bán cho người dùng ở làng Nghĩa Trai (huyện Văn Lâm, Hải Hưng) và ở làng Đại Yên (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng được thịnh hành từ thời ấy đến nay.

Đến thế kỷ XV, khoa Châm cứu ở nước ta đã phát triển, triều nhà Hồ (1400 – 1406) đã lập Quảng tế thự, mở rộng việc chữa bệnh cho quân đội và nhân dân ở các địa phương chủ yếu bằng châm cứu. Nguyễn Đại Năng người ở Kinh Môn (Hải Hưng) là một nhà châm cứu đứng đầu tổ chức này, và đã để lại quyển *Châm cứu tiệp hiệu diễn ca* chữa 130 loại bệnh với 140 huyết châm cứu, trong đó còn ghi lại 15 huyện do tổ tiên ta tìm ra, như Nhũ ảnh, Bối lam, Tâm khí, Phục nguyên...

Dưới triều nhà Lê (1428 – 1788) sau khi đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược và khôi phục nền độc lập của nước nhà, y học dân tộc được chấn chỉnh và phát triển : Ở triều đình có viện Thái y chữa bệnh cho vua quan, ở các tỉnh có Tế sinh dưỡng chữa bệnh cho quan quân lù phạm và coi việc cứu tế, chống dịch cho nhân dân. Ở các phủ huyện có chế độ bảo dưỡng những người tàn tật và trẻ mồ côi không có người nuôi. Quản y có tổ chức riêng ở các đơn vị cũng như ở nội thành. Nhà Lê đã quy chế vệ sinh xã hội, cấm bán thức

ăn hôi thối, nghiêm trị các việc bỏ thuốc mê, thuốc độc, cấm hút thuốc láo, cấm phá thai, chống tảo hôn, lại phò biến phương pháp vệ sinh và dưỡng sinh cho nhân dân. Nhà Lê lại có chủ trương phát triển dược liệu và phát triển y học : đặt học lại ở các phủ huyện theo dõi việc học thuốc và kết hợp thi y khoa với thi tiến sĩ văn học năm 1747.

Dưới triều Lê đã có nhiều tác phẩm chuyên đề, như :

– *Châm cứu tiệp hiệu* của Vũ Toàn Trai (thế kỷ XV) và *Châm cứu tiệp hiệu pháp* của Lý Công Tuấn (thế kỷ XVI).

– *Bảo anh lương phương* của Nguyễn Trực soạn năm 1455 về y khoa : chữa bệnh trẻ em bằng xoa bóp, cứu vội bắc đèn, và môn đậu sởi.

– *Y học yếu giải tập chú di biên* của Chu Đoãn Văn biên tập năm 1456 với tư liệu thừa kế của Chu Văn An (thế kỷ XIV) về y án trị bệnh ôn nhiệt, ôn dịch.

– *Hoạt nhàn loát yếu* của Hoàng Đôn Hòa (thế kỷ XVI) về nghiệm phương dân tộc, quản y và thú y.

– *Du phương tập* của Bùi Diệm Đăng (thế kỷ XVII) về phương thuốc chữa bệnh cho quân đội.

– *Bảo sinh diễn họ toàn yếu* của Đào Công Chính soạn năm 1676 về phương pháp dưỡng sinh, luyện thở, vận động và vệ sinh phòng bệnh.

– *Nhân khoa yếu lục* của Lê Đức Vọng (thế kỷ XVII), về khoa bệnh mắt.

Về thế kỷ XVIII, người đứng đầu viện Thái y là Trịnh Đình Ngoạn, quê ở Định Công (Thanh trì, Hà Nội) đã soạn tập *Cương mục yếu dược chân kinh diệu luận* bổ sung một số phương thuốc trị các bệnh thấp nhiệt và các bệnh chứng do táo khí (khô hanh) gây nên. Một số thầy thuốc ở viện Thái y cũng đã để lại các phầm sau đây :

– Trần Khởi Giao đã soạn quyển *Y truyền chỉ yếu*.

– Trần Ngõ Thiệu đã soạn quyển *Y phương ca quát* (sau Viện Thái y đổi là

Y học nhập môn ca, về cõi phương và nhi khoa.

— Nguyễn Hữu Đạo đã chép quyển *Gia thư hợp kí*.

— Tạ Chất Phác đã soạn lập *Tạ thi chuan* đích y ước về phụ khoa và thuốc giải độc.

— Trần Đình Nhâm đã biên tập *Sách văn* gồm các bài thi y khoa của viện Thái y triều Lê, về y dược lý.

— Phùng Văn Đồng và Phùng Văn Côn đã đẽ lại các bài thuốc chữa thường khoa trong tập *Phùng thi gia truyền bí phương*.

Thành tựu của y học dân tộc đến thế kỷ XVIII đã được thể hiện trong bộ sách lớn *Hải Thượng y tông tâm linh* của Lãnh Ông Lê Hữu Trác quê ở Văn Xá (Mỹ Văn, Hải Hưng) trú Hương Sơn (Nghệ Tĩnh). Nội dung gồm một hệ thống lý luận cơ bản của đông y, dược học thuốc nam, thuốc bắc trên 800 vị, bệnh học các khoa nội, ngoại, phụ, nhi, phương thuốc cõi truyền, phương tự sáng chế, và nghiệm phương dân gian. Đặc biệt Lãnh Ông đã đúc kết phương pháp dưỡng sinh và vệ sinh phòng bệnh theo hoàn cảnh sinh hoạt của nhân dân ta trong tập *Vệ sinh yếu quyết* và cách chế biến thức ăn phục vụ tiết chế dinh dưỡng trong tập *Nữ công tháng tam* Lãnh Ông đã sáng chế 3 phương thuốc giải biếu và 6 phương hỏa lý để chữa các bệnh ngoại cảm, theo bệnh cảnh nước ta (*Ngoại cảm thông trị*) và 4 phương hạch tâm bồi bổ thủy, hỏa, khí, huyết, với cách gia giảm linh hoạt, để chữa các bệnh trẻ em (*Ấu ấu tu tri*). Tập *Linh Nam bản thảo* đã tổng hợp thêm 300 vị thuốc nam, như *Sâm Bổ Chính* bồi khí huyết, *Cát sâm* thanh nhiệt; *Đậu giò* trị trúng phong, *Mã tiền* trị phong thấp, *Ba gạc*, *Tầm gửi* trị trúng phong bại liệt; *Dây chiu*, *Đơn gối* hạc hoạt huyết tiêu sưng, *Bạch hoa* xa trị giang mai, *Chu* biển thông đại tiện...

Đặc điểm y học của Lãnh Ông là điều bồ thủy hỏa để giải quyết các bệnh phức tạp, và vận dụng đường lối «trị hóa» để trị các bệnh nhiệt cấp tính, và phương pháp tiếp bồ để cứu vãn các trường hợp

nguy nan (Bồ âm tiếp dương, Bồ dương tiếp âm). Ngoài các phương pháp phòng bệnh và trị bệnh độc đáo, công trình của Lãnh Ông đã nêu gương đạo đức nhân thuật, tinh thần tận tụy phục vụ bệnh nhân và trung thực khoa học trong nghiên cứu trước tác, soi sáng cho y học nước nhà.

Ở Đàng Trong, một số nhà y khác cũng có tác phẩm đẽ lại, như :

— Hoàng Nguyên Cát có tập *Quỳ viễn già* học về bệnh án.

— Hoàng Danh Sưởng có tập *Lạc sinh lâm đắc* về mạch học.

— Dòng họ Nguyễn Du có *Nam dược lập yếu* hay *Tứ khóa thần phương* về phương mới chế trị bệnh theo hội chứng.

Dưới triều Tây Sơn (1789 – 1802) viện Thái y có lập *Nam dược cục* để nghiên cứu thuốc nam. Nguyễn Hoành đứng đầu tờ chức này đã đẽ lại tập *Nam dược* 500 vị. *Gia truyền bí thư* và *Kinh nghiệm lương phương*.

Nguyễn Gia Phan đã biên soạn *Lý âm phương pháp tông lục* về phụ khoa. *Hộ nhi phương pháp thông lục* về nhi khoa và *Lieu dịch phương pháp toàn tập* về bệnh truyền nhiễm.

Nguyễn Quang Tuân lúc La Khê đã soạn *Thập tam thiền già giàm*, về cõi phương và *Kim ngọc quyển* gồm các phương thuốc gia truyền.

Dưới triều nhà Nguyễn, trong mấy chục năm đầu (1802–1883) y học dân tộc còn giữ tờ chức như thời trước. Viện Thái y có y học huấn khoa, ở các tỉnh có Ty Lương y và Dưỡng tế sự. Nhưng từ khi Pháp tờ chức xong hệ thống y tế thực dân, từ năm 1905 các ty Lương y đều bãi bỏ.

Dưới thời này, các tác phẩm y học còn lại như sau :

— *Nam dược quốc âm tập nghiệm* của Nguyễn Quang Lượng ở Yên Ninh, Hà Nội
— *Trạch viễn môn truyền tập yếu y thư* của Nguyễn Huân ở Đông Anh, Hà Nội

- *Tiền Phù Đặng gia y trị loài yếu* của Đặng Văn Dĩnh ở Kinh Bắc.
- *Nam Thiên đức bảo toàn thư và Cứu pháp tinh vi* của Lê Trác Như ở Sơn Tây.
- *Ngư tiều văn đáp y thuật* của Nguyễn Đình Chiểu ở Nam Bộ.
- *Văn Khê y lý yếu lược và Tự dục phụ nhân* của Nguyễn Địch ở Văn Canh (Hà Nội).
- *Thạch nha kinh* của Dương Khải, Bắc Ninh.

III – Y học dân tộc dưới thời Pháp thuộc (1884 – 1945).

Dưới thời Pháp thuộc, tổ chức y tế thực dân chú trọng phục vụ giai cấp thống trị với một số ít người dân ở thành thị với tính chất tượng trưng. Tuyệt đại đa số nhân dân ta ở nông thôn và miền ngược vẫn tự giải quyết bệnh tật của mình bằng y được dân tộc như thời trước. Tuy việc hành nghề đông y bị chế độ y tế thực dân kìm hãm, nhưng được liệu Việt Nam vẫn được phát triển và khai thác để xuất khẩu.

Hội y học Trung Kỳ, và các Hội y học Bắc Kỳ và Nam Kỳ được thành lập để bảo trì và chấn hưng y học dân tộc.

Các tác phẩm y học dân tộc có :

- *Vệ sinh yếu chỉ* của Bùi Văn Trung ở Giao Thủy, Nam Định.
- *Bí truyền tập yếu* của Lê Tư Thùy ở Duy Tiên, Hà Nam.
- *Trung Việt được tinh hợp biến* của Đinh Nho Chẩn, ở Hà Tĩnh.
- *Ngoại khoa bí yếu y lý phương đông và Nam được bộ* của Nguyễn An Cử ở Nam Bộ.
- *Việt Nam được học* của Phó Đức Thành, Hội Y học Vinh.
- *Y học tùng thư* của Nguyễn An Nhơn, Hà Nội.

IV – Y học dân tộc trong nền y tế xã hội chủ nghĩa.

Sau Cách mạng tháng 8/1945, dưới chính thể ta, y học dân tộc được đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế, cùng với y học hiện đại, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các tổ chức chỉ đạo ngành y học dân tộc được thành lập từ tháng 6 năm 1957: Vụ Đông y, Viện nghiên cứu Đông y (nay là Vụ Y học dân tộc, Viện Y học dân tộc) chỉ đạo đầu ngành trong y tế nhà nước. Hội Đông y Việt Nam (nay là Hội Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam) thành lập năm 1957, với một hệ thống từ trung ương đến tỉnh, thành, huyện quận, đã tập hợp và hướng dẫn giới đông y làm nghề tập thể. Ở các tỉnh thành có bệnh viện Y học dân tộc và trong các bệnh viện đa khoa đều có khoa, phòng y học dân tộc phục vụ chữa bệnh song song với y học hiện đại. Viện Dược liệu được thành lập từ năm 1961, để nghiên cứu và chỉ đạo công tác dược liệu trong cả nước. Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976 và Viện Châm cứu Việt Nam được thành lập năm 1982 đã nói lên sự phát triển của ngành y học dân tộc trong y tế nhân dân.

Trong quân y, ở các bệnh viện quân đội đều có khoa đông y chữa bệnh bằng y học dân tộc, lại có Bệnh viện Y học dân tộc ở trung ương nghiên cứu, điều trị các bệnh khó bằng y học dân tộc.

Y dược học dân tộc được giảng dạy chính khóa ở các trường đại học y dược khoa trong dân y cũng như trong quân y. Nhiều công trình trước tác về thừa kế y dược học cổ truyền cũng như về nghiên cứu y dược dân tộc đã có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngành và phục vụ sức khỏe nhân dân, tạm kể :

- *Thân thể và sự nghiệp y học của Hải thương Lãnh Ông* (⁶).
- *Tuệ Tĩnh và nền y dược cổ truyền Việt Nam* (⁷).
- *Chu Văn An và Y học yếu giải* (⁸).
- *Truyền thống Nguyễn Đại Năng về châm cứu* (⁹)
- *Nguyễn Đình Chiểu với Ngư tiều văn đáp (y thuật)*.
- *Hải Thương y lồng làm lịnh* của Lãnh Ông (¹).
- *Vệ sinh yếu quyết và Nữ công thảng lâm* của Lãnh Ông (⁹).

- *Nam được thần hiệu của Tuệ Tinh*⁽⁷⁾.
- *Hồng nghĩa giác tư y thư của Tuệ Tinh*⁽⁷⁾.
- *Tuệ Tinh toàn tập*⁽⁸⁾.
- *Châm cứu tiệp hiệu diễn ca* của Nguyễn Đại Năng⁽⁹⁾.
- *Hoạt nhân toát yếu* của Hoàng Đôn Hòa⁽¹⁰⁾.
- *Y phương ca quái* của Trần Ngộ Thiên⁽¹¹⁾.
- *Dược điển Việt Nam* của Bộ Y tế.
- *Phương pháp Dưỡng sinh* của Nguyễn Văn Hưởng.
- *450 cây thuốc* của Phó Đức Thành.
- *Bào chế Đông dược* của Viện Đông y.
- *Thuốc nam Châm cứu* của Viện Đông y.
- *Châm cứu học* của Viện Y học dân tộc Hà Nội.
- *Sổ tay cây thuốc* của Đỗ Huy Bích, Bùi Xuân Chương.
- *Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam* của Đỗ Tất Lợi.
- *Trồng hái và dùng cây thuốc* của Lê Trần Đức, vân vân...

Theo huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: «Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý hóa về chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu về phổi

hợp thuốc đông và thuốc tây»⁽¹²⁾. Các chủ trương của Đảng và Chính phủ về thừa kế y học cổ truyền của dân tộc và kết hợp với y học hiện đại được tích cực thực hiện trong ngành y tế và trong quân y từ Bắc đến Nam, để tăng cường khả năng phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và quân đội ta, và tiến tới xây dựng nền y học Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(1) Theo khảo cổ học, cách đây vài chục vạn năm, đã có bầy người thài cổ ở trên đất nước ta. Việc tìm thấy các hóa thạch hàm răng người khôn ngoan (*homo - sapiens*) ở nhiều hang động (Bình Gia, Tâm Lập, Đồng Giao, Tuyên Hóa) càng khẳng định thêm Việt Nam là một trong những khu vực quê hương của loài người (Lịch sử Việt Nam, tập I).

(2) Đại Việt sử ký, ngoại ký, Linh Nam chích quái liệt truyện, An Nam phong tục sách

(3) Long uy bí thư, Hán Ngụy tùng thư – Nam phương thảo mộc trạng.

(4) Trần Tu Hòa – Trung Việt lưỡng quốc nhân dân đích hữu hiếu quan hệ hòa văn hóa giao lưu, và Trung Quốc được học đại từ điển.

(5) Sinh thời của Tuệ Tinh đang được nghiên cứu thêm để xác minh.

(6) Lê Trần Đức biên soạn và dịch thuật.

(7) Phòng Huấn luyện Viện Y học dân tộc dịch thuật.

(8) Nguyễn Trung Hòa – Hội Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh xuất bản.

(9) Thư của Hồ Chủ tịch gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27-2-1955.

ĐÍNH CHÍNH

Số 3 + 4 (246 – 247) – 1989

Bài «Nhà Nguyễn với quá trình thảo luận về vấn đề trị thủy...»⁽¹³⁾
Tr. 21, cột 2, dòng 17, trên xuống, xin sửa... «ở ngôi 15 năm»

Số 1 (248) – 1990

Bài «Một số tư liệu ruộng đất vùng Kiến Xương, Thái Bình mấy năm đầu thế kỷ XIX», trang 59 (dòng thứ 6, cột bên phải)
trang 60 (trong bảng số liệu so sánh, dòng nói về Kiến Xương)
con số 50,64 % xin sửa là 49,64 %
trang 59 : dòng thứ 19, cột bên phải «.. hơn một nửa... (50,64 %) » xin sửa là «gần một nửa số... (49,64 %) »

3. Trong các bản số liệu ở các trang 73, 74:

– bảng số 1 : cột tư điều, xã Đường Sâm in nhầm $477^m 3^s 12^l 9$ sửa là $447^m 3^s 12^l 9$
– bảng số liệu 2 : bình quân 1 thửa của xã Thao Bồi in nhầm là $18^m 6^s 0^l 6$ sửa là $10^m 6^s 0^l 6$
– bảng số 3 : cột số hữu 3 – 5^m của xã Phú Mỹ in nhầm $10^m 8^s 0$ sửa là $20^m 8^s 0$.

Số 2 (249) – 1990.

Bài «về vấn đề văn bản của Hồ Chủ tịch».

tr 59, dòng 7 dưới lên «chả đẹp» sửa lại «trả đẹp»

tr 60, dòng 6 trên xuống «chào quyết thắng» sửa lại «chào quyết chiến»